

Bijna veertig jaar vroedvrouw in de vroegere gemeente Westerbork. Dat was de echte Amsterdamse Rie van Barneveld. Zij begon in 1949 en stopte in 1988. Het Westerbork van haar beginjaren was in die veertig jaren van haar werk nogal veranderd, evenals haar werkwijze. Maar bevallingen, zij maakte er bijna 5000 mee, bleven altijd bijzonder. Sommige gezinnen maakte je eenmaal in je werk mee, andere zorgden bijna elk jaar voor weer een nieuwe wereldburger. Vanuit het Stroomdal in Beilen, waar Rie van Barneveld nu woont, vertelde zij over haar werkzaamheden als vroedvrouw.

## **Vroedvrouw Rie van Barneveld**

M. (Rie) van Barneveld werd in 1924 in Amsterdam geboren. Zij werd vroedvrouw en dat voor een groot deel door haar moeder. Zij gaf haar het advies de opleiding aan de Amsterdamse School voor vroedvrouwen en kraamverpleegsters te gaan volgen. Dat gebeurde aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor had de jonge Amsterdamse haar MULO-B diploma behaald en was gaan werken in een tehuis met zwaar gehandicapte kinderen. Maar daar zag zij na twee en een half jaar werken geen toekomst meer in. Een folder bracht haar in aanraking met genoemde opleiding tot vroedvrouw of kraamverzorgster. Zelf had Rie nauwelijks een idee wat het inhield en zeker geen duidelijke voorkeur. Maar moeder vond, dat ze goed kon leren en dus maar moest kiezen voor de moeilijkste opleiding: vroedvrouw.

Bij het toelatingsexamen werd Rie wel verrast door de vraag, of zij ook wist hoe.....

*Wilt u meer lezen?*

*Wordt dan lid van de Historische Vereniging Westerbork, waardoor u gelijktijdig abonnee wordt op het blad 'Fragmenten',*

*of koop een los exemplaar van 'Fragmenten' bij de Bruna in Westerbork.*